



'De zwaartekracht ziet me graag'

Wat is uw vroegste herinnering?

De strandcabine van mijn grootouders: uit de zee lopen en in een warme handdoek gewikkeld worden.

Welke levende persoon bewondert u het meest?

Jonge vrouwen die hun stem laten horen: Greta Thunberg, Anuna De Wever, Kyra Gantois, Ahd Tamimi.

Wanneer was u het gelukkigst?

Na de laatste perswée van mijn eerste kind. Een explosie van liefde.

Wat is uw grootste angst?

Ik ben bang in het donker, ik krijg instant een fysieke reactie als het licht in onze garage uitspringt.

Wat was vandaag uw eerste gedachte?

NEEEEE!!! Ik heb nood aan vakantie, denk ik.

Wat was uw meest beschamende moment?

Ik val nogal makkelijk. Stappend, met de fiets, terwijl ik stilsta. De zwaartekracht ziet me graag.

Wat is uw dierbaarste bezit?

Compagnie Barbarie: 10 voorstellingen en 14 kinderen delen we. Ze zijn mijn zussen geworden. Ze maken me sterker.

Welk is uw favoriete zintuig?

Voelen. Als kind al hield ik zachte stofjes tussen mijn vingers bij het inslapen. Ik ben tactiel, ik ravot graag en de dag kan niet beginnen zonder een lange knuffel. Zonder fysiek contact zou ik verwelken.

Wat wou u later worden als kind?

Advocate, mijn moeder keek naar *Matlock*. Of kapster. Ik vond kapster Nancy met haar *bekskes* uit het dorp supercool.

Wat ziet u als u naar de toekomst kijkt?

Altijd iets anders. Ramspoed en mensenleed, of donssnorren en puisten bij mijn kinderen.

Wat maakt u ongelukkig?

Kortzichtigheid. Je hoeft toch maar je ogen open te doen om te begrijpen dat empathie iedereen ten goede komt.

Over welk deel van uw uiterlijk bent u

het minst tevreden?

Mijn frons-rimpels. Ik had toch meer moeten lachen.

Wie of wat is de liefde van uw leven?

Mijn kinderen.

Wat was de beste kus van uw leven?

Elke eerste kus was de beste en af toe komt er een hele goeie langs.

Wat is uw foutste 'guilty pleasure'?

Amerikaanse reality-tv waarin stinkend rijke vrouwen, vol botox en fillers, mekaar afmaken.

Wat bent u uw ouders verschuldigd?

Alles en niks.

'Het is gedaan, dacht ik, ik ga mijn kind nooit ontmoeten'

Hebt u ooit 'ik hou van u' gezegd zonder het te menen?

Nooit, ik zeg het dagelijks en ik meen het elke keer.

Wie mag er aanschuiven aan uw droomdiner?

Billie Holiday, Frances McDormand, Buster Keaton, Stephen Fry.

Welke stopwoordjes en zinnestjes gebruikt u te veel?

'De max' – zo jaren 90.

Wat was uw ergste job ooit?

Een vakantiejob op de luchthaven. Iedereen vertrok op vakantie, behalve ik.

Wat was uw grootste teleurstelling?

Volwassen worden brengt niet alle antwoorden.

Als u het verleden kon veranderen, wat zou u dan veranderen?

Het verleden kan je niet herschrijven, de geschiedenisboeken wel. Af en toe eens die andere helft van de wereldbevolking aan het

woord laten bijvoorbeeld.

En in uw eigen verleden?

Alle keren dat ik gezwegen heb wanneer ik voor mezelf had moeten opkomen.

Als u terug in de tijd kon reizen, waarheen zou u gaan?

Harlem in de jaren 40, London in de jaren 60.

Noem één ding dat de kwaliteit van uw leven zou verbeteren?

De zee meer zien.

Wat is de belangrijkste les die het leven u geleerd heeft?

Iets groeit slechts als je het aandacht geeft.

Waar zou u liefst willen zijn op dit eigenste moment?

In de Ardennen bij het vuur met een boek, de kinderen spelen in de tuin en mijn man is in de weer met de pan.

Wie moet u spelen in de film van uw leven?

Olivia Colman.

Wat is uw favoriete geur?

Mijn lief.

Wanneer hebt u voor het laatst gehuild?

In de auto op 'Gorik Pt. 1' van Zwangere Guy – 'krak' zei mijn hart.

Wat is het dichtste dat u ooit bij de dood geweest bent?

Een voorrang van rechts niet gegeven toen ik mijn voorlopig rijbewijs had en 6 maanden zwanger was. Het is gedaan, dacht ik, ik ga mijn kind nooit ontmoeten.

Welke song mogen ze spelen op uw begrafenis?

Ze mogen heel mijn Spotify-lijst afspelen, laat het maar een fuif zijn.

Hoe wilt u herinnerd worden?

Als ik 84 ben en ze noemen mij nog altijd Ambi, van ambiance, de bijnaam die ik kreeg toen ik 14 was, zal het goed geweest zijn.

Vanaf 19/2 op tournee met de nieuwe voorstelling 'Gratis chips!'

www.compagniebarbarie.be/nl/shows/gratis-chips